



In deze Nieuwsbrief.

- Oekraïners te gast in onze kerk.
- Vanuit het kerkbestuur.
- Expositie Engelen schilderijen.
- Extra collecte in juni.
- Vieringen.
- Agenda.
- Ter overweging.

Oekraïners te gast in onze kerk.

In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt Pasen op een andere zondag gevierd dan in de Westerse kerk. Dit komt doordat de Oosterse kerk nog lang de Juliaanse kalender heeft gehanteerd in tegenstelling tot de Westerse kerk die in 1582 de Gregoriaanse kalender heeft ingevoerd.



Dit jaar viel Pasen in de Oosters-Orthodoxe kerk een week later dan bij ons en dat was voor onze parochie heel bijzonder, want op de maandag na het Orthodoxe Pasen hebben Oekraïense vluchtelingen in onze kerk Pasen gevierd.

In een goed gevulde kerk ging de Orthodoxe priester van Amsterdam met het koor van zijn parochie voor in een Paasviering. Langzaam druppelde de kerk vol met meest vrouwen en kinderen en een enkele man en voor ons ongewoon deden de vrouwen voor ze de kerk ingingen een hoofddoekje om.

Voor in de kerk werden twee iconen opgesteld en aan het begin van de dienst zijn er kaarsjes uitgedeeld die direct werden aangestoken. Alle liturgische teksten werden afwisselend gezongen door het koor en de priester, op veel momenten bekruiden de bezoekers zich en maakten een buiging. De priester ging rond met wierook en wijwater en aan het einde van de dienst ontving iedereen een kleurig geverfd ei.

Het was een devote dienst, die aandachtig werd gevolgd maar ook een zekere losheid had door de aanwezigheid van veel kinderen en het feit dat men de hele dienst bleef staan, soms van plaats wisselde om alles beter te kunnen zien of 'gebedsbriefjes' door te geven.

Dankbaar zijn we dat we als parochie op deze wijze iets hebben kunnen doen en iets mochten beleven van de Orthodoxe Spiritualiteit.

Vanuit het kerkbestuur

Extra gemeentevergadering.

Op zondag 29 mei, aansluitend op de eucharistieviering, hebben we een extra gemeentevergadering. Het belangrijkste onderwerp zal zijn de twee vacatures in het kerkbestuur. In de vorige Nieuwsbrief bent u daarover uitgebreid geïnformeerd. Een dezer dagen zal de uitnodiging voor de vergadering worden verzonden.

U kunt kandidaten voor de vacatures aanbevelen bij het kerkbestuur. Dit kunt u doen bij de voorzitter van het kerkbestuur pastoor Rudolf Scheltinga, rudolf.scheltinga@okkn.nl.



Contactgegevens

Voor pastorale zaken in brede zin kunt u contact opnemen met assistierend pastor Marco Derks marco.derks@okkn.nl of 06-14302222.

Het kerkbestuur vergaderd op maandag 13 juni a.s.

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar secretaris@gouda.okkn.nl.

Expositie Engelen schilderijen.

Een paar jaar geleden is een zijwand van de kerkgang vrijgemaakt met het doel kunst te exposeren die een relatie heeft met geloof, met ons bestaan. Deze zomer exposeert Marjan Lippe 'engelen-schilderijen'.

Ze schrijft hierover het volgende:

Mijn fascinatie voor engelen bestaat al vele jaren. In 1986 kreeg ik van mijn ouders een boekje "Over engelen gesproken" door dr. Else Atie Franken – Duparc (doopsgezind predikante geb. 1911).

Ik werd geboeid door haar verhalen en ben meer gaan lezen over engelen. In de Bijbel wordt vaak over engelen gesproken en in de kunst hebben vele kunstenaars prachtige afbeeldingen gemaakt.

Zo werd ik geïnspireerd om zelf engelen te gaan schilderen. Voor mij betekende dit dat er veel beweging in moest zitten, maar ook ingetogenheid door vorm en kleur. Ik heb me door intuïtie laten

leiden en zo ontstonden soms "toevallige beelden" die voor mij wel eens verrassend waren. Ik probeer met mijn engelen-schilderijen verwondering, rust, maar ook beweging te creëren.



Marjan Lippe.

Kerkgangers kunnen vanzelfsprekend de schilderijen voor en na de viering bekijken. Voor bezoekers, toeristen e.d. is er gelegenheid om de schilderijen tijdens de donderdagse openstellingen van 13 – 15 uur te bekijken.

Extra collecte in juni.

De extra collecte in juni is voor de kerkopbouw.

'Tegen de stroom staat Hij ten teken' zingen we in een van onze kerkliederen. We bedoelen daarmee dat ons geloof zich keert tegen dingen die de toekomst vertroebelen: onrecht en armoede, wanhoop en onverschilligheid. Vele kerkgebouwen worden in onze tijd gesloten of afgebroken. Maar onze kleine kerk neemt waar mogelijk initiatieven om oude kerkplekken nieuw leven in te blazen en zelfs nieuwe kerkplekken te stichten. Het Collegiaal Bestuur realiseert zich dat dit risico's met zich meebrengt. Maar in het voetspoor van Hem die tegen de stroom in ten teken staat wagen we het erop en vragen we uw geldelijke steun daarbij. Waagt u met ons mee?

Vieringen.

Aanvang om 10.30 uur.

15 mei 5^e Zondag van Pasen

Eucharistieviering.

22 mei 6^e Zondag van Pasen

Dienst van Schriftlezing en gebed.



29 mei	7 ^e Zondag van Pasen	Eucharistieviering. <i>Na afloop een extra gemeentevergadering, zie de aankondiging hiervoor.</i>
5 juni	Pinksteren	Eucharistieviering. <i>Extra collecte voor de kerkopbouw, zie de aanbeveling hiervoor.</i>
12 juni	Feestdag van de Allerheiligste Drie-eenheid.	
19 juni	Zondag na Pinksteren 7.	

Agenda.

- Iedere donderdag openstelling van de kerk van 13 tot 15 uur.
- Woensdag 18 mei: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer.
- Zaterdag 28 mei: Kerk schoonmaken van 10-12 uur.
- Woensdag 22 juni Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer.

Ter overweging.

Hoe kan er in de wereld vrede zijn.

Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.

Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in nood een redder.

Heer Jezus, laat hen niet de dood in gaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen liefde voor de ander.

*Tekst: Ria Borkent (melodie: Gezang 269; psalm 119)
Aangereikt door Trudy Knoester*

Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet of juist wel te ontvangen, dan kunt u dat laten weten via pronkfondse@hetnet.nl

www.gouda.okkn.nl



oud-katholieke parochie H. Johannes de Doper Gouda