



In deze Nieuwsbrief.

- Zondag 26 juni: Patroonsfeest met Noorderkoor.
- Zondag 31 juli: 'Schippersdienst'.
- Gouwe Momenten: wie helpt er een handje?
- Activiteiten Gouda 750 - Thema vluchtelingen.
- Aanwezigheid pastor.
- Kerkbestuur.
- Vier in Verbinding, 300 jaar Schuilkerk H.H. Jacobus en Augustinus
- Collectes.
- Vieringen.
- Agenda.
- Ter overweging.

Zondag 26 juni: Patroonsfeest met Noorderkoor.

Op zondag 26 juni vieren we de Geboorte van de H. Johannes de Doper, de patroon van onze stad en parochie. Dat gaan we extra uitbundig vieren. Onze bisschop Bernd Wallet en onze pastor Marco Derks gaan dan voor. Het Goudse Noorderkoor (verbonden aan de rooms-katholieke geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua) zal zingen onder leiding van hun dirigent, Frans van de Vaart, en op de piano begeleid door 'hun' en 'onze' Robert Vuijk.

Zondag 31 juli: 'Schippersdienst'.

Op zondag 31 juli is er een dienst van Schriftlezing en Gebed waar ook de schippers, die deelnemen aan Gouda Waterstad (extra groot dit jaar vanwege Gouda750), voor worden uitgenodigd door de organisatie van het evenement. Voorganger is diaken Marco Derks. Na de dienst drinken we met elkaar koffie in de tuin en zal, bij voldoende belangstelling, een korte uitleg over de historie van ons kerkgebouw en de parochie gegeven worden in de kerk door Marianne van der Veer.

Gouwe Momenten: wie helpt een handje?

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken Gouda de Gouwe Momenten in de Sint-Janskerk. Deze liturgische momenten vinden plaats op iedere vrijdag in juli en augustus om 12.00-12.30 uur. Anders dan in voorgaande jaren vinden de Gouwe Momenten plaats in het schip van de kerk. Dat houdt verband met de tentoonstelling Gouda750. Op 29 juli hoopt pastor Marco Derks een Gouwe Moment te leiden. Voor diverse dagen kan de organisatie nog wat vrijwilligers gebruiken. Zij leiden bezoekers binnen en buiten, bieden wat eenvoudige technische ondersteuning of verrichten wat hand- en spandiensten. Heb je zin en tijd, mail dan naar Tineke Pennekamp (secretaris Raad van Kerken Gouda) op rvkgouda@gmail.com.

Activiteiten Gouda 750 - Thema vluchtelingen.

Verschillende verhalen & gezichten: Over grenzen heen

Woensdag 29 juni 2022 | 19.45 - 21.30 uur | Oud Katholieke Kerk, Hoge Gouwe 107 in Gouda

Op woensdagavond 29 juni nemen we u mee op reis. Een reis vol verhalen. Kamal Akawi (vluchteling, vrijwilliger, arts en dichter) draagt voor uit zijn gedichtenbundel "Een stille schreeuw" en Rob Lijesen neemt u mee in het boek "Bede aan de zee" van Khaled Hoesseini, met muzikale omlijsting verzorgd door Gerben Budding. Anita Korevaar vertelt over het (wederzijds) belang van taallessen. En er is prachtige kunst te zien, gemaakt door leerlingen van het VMBO Goudse Waarden.



Verschillende verhalen & gezichten: Proef & Ontmoet

Ook op zaterdagmiddag (13.00-17.00u) is er van alles te beleven in de Oud Katholieke Kerk en in de Sint-Joostkapel. Volg een workshop 'Wereldmuziek', bezoek de vrijwilligersmarkt, geniet bij de koffie en thee van een internationaal hapje en neem deel aan een bijzondere rondleiding door de stad. De wandeling start om 14.00u en 14.15u en duurt ongeveer 1,5 uur (inclusief bezoek aan de Sint Jan). Het vertrekpunt is bij De Ezel op het Bolwerk.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

Vrijwilligers gevraagd voor de activiteiten van 29 juni en 2 juli !

Er hebben zich al vrijwilligers gemeld, heel fijn.

Maar met name zoeken wij nog mensen voor de volgende taken:

- 2 à 4 mensen voor de Lutherzaal voor het openen en sluiten van de zaal, ontvangst en serveren van hapjes. Dat kan voor de hele middag (13:00-17:00 uur), maar ook als je het bijvoorbeeld voor 1 à 2 uur wilt doen.

- de internationale hapjes:

De bijeenkomsten staan in het teken van 'ontmoeten' en dat doe je per definitie samen. Samen zingen, samen musiceren, samen praten en luisteren naar verhalen, samen de stad bekijken en samen eten. Daarom worden er bij de koffie/thee/limonade internationale hapjes geserveerd o.a. uit de landen van herkomst van de vluchtelingen en uit Nederland/Europa, bereid door diverse vrijwilligers o.a. vluchtelingen. Wie ook mee wil doen: van harte welkom. Wij hopen op veel bezoekers, maar dat betekent ook veel hapjes!

Voor inlichtingen of aanmeldingen kun je terecht bij ondergetekende, tel. : 06-57643517 of kebeyers@xs4all.nl en voor de activiteiten in het gebouw van de OKK bij Robert Vuijk

Tot ziens op 29 juni en 2 juli!

Namens de werkgroep Verbinding van de Raad van Kerken Gouda,
Marja Beyers

Aanwezigheid pastor.

Pastor Marco Derks heeft een voorlopige werkplek op het kantoor boven de keuken van het parochiecentrum. Hij zal daar een dag in de week (meestal op woensdag) werken. Zo kan hij makkelijker mensen van binnen en buiten de parochie ontvangen en bezoeken, en ook iets meer feeling krijgen met de stad en de buurt.

Van maandag 8 t/m zondag 21 augustus is Marco afwezig. Voor pastorale vragen kunt u in de eerste van die twee weken terecht bij deservitor Rudolf Scheltinga.

Kerkbestuur.

Op 13 juni hebben deservitor Rudolf Scheltinga en pastor Marco Derks Marja Beyers, Marianne van der Veer-Wolff en Hans de Zwarte bedankt voor hun inzet als kerkmeesters. Marja was al een aantal maanden geleden feitelijk teruggetreden, Marianne en Hans zijn nog even aangebleven om de overgang naar een nieuw te vormen kerkbestuur mogelijk te maken. Rudolf en Marco hebben de formele ontslagaktes uitgereikt waarmee de Aartsbisschop van Utrecht eervol ontslag verleent aan Marja, Marianne en Hans als kerkmeesters van onze parochie. Hij dankt hen voor hun goede werk voor de parochie en daarmee voor de kerk.

Op donderdag 23 juni spreken Rudolf en Marco, die nu formeel de enige twee leden van het kerkbestuur zijn, met een vijftal parochianen over de rol die zij binnen of rond het kerkbestuur zouden kunnen en willen bespreken.



Contactgegevens.

Voor pastorale zaken in brede zin kunt u contact opnemen met assisterend pastor Marco Derks marco.derks@okkn.nl of 06-14302222.

Voor bestuurlijke zaken kunt u mailen naar de secretaris secretaris@gouda.okkn.nl.



VIER IN VERBINDING
300 jaar
Schuilkerk Den Haag

Vier in Verbinding, 300 jaar Schuilkerk H.H. Jacobus en Augustinus.

De Oud-Katholieke kerk in Den Haag bestaat 300 jaar. Deze prachtige kerk, verstopt tussen de Juffrouw Idastraat en de Molenstraat, is een parel in de stad. Een eeuwenoude schuilkerk, een oase van rust.

Tijdens haar lange geschiedenis zocht de kerk steeds naar wat mensen met elkaar verbindt. Ook in de huidige eeuw wordt de verbinding gezocht met elkaar en met de mens in een geseclariseerde samenleving. Deze verbindingen worden in dit jubileumjaar vormgegeven in vier feestelijke minifestivals. En daarbij wordt groots uitgedapt.

Deze culturele minifestivals met topartiesten bestrijken vier weekenden waarin u kunt genieten van woordkunstenaar tot orgelmuziek, van galaconcert tot vesperviering.

Het eerste festival heeft als thema: Vier en Leef! Verbinding met de Samenleving.

De Oud-Katholieke kerk is een kerk van inclusiviteit en van maatschappelijke betrokkenheid. Kerken hebben in onze samenleving een andere plek dan een eeuw geleden. Onze kerk staat midden in het centrum en midden in de samenleving. Als het zomer wordt, en we elkaar ontmoeten op terrassen, vieren we de diversiteit van de stad. Mensen in alle kleuren, soorten en maten komen voorbij. Deze beelden worden gevangen in poëzie en muziek.

Geniet van ons beroemde orgel bespeeld door veelzijdig musicus Geerten van de Wetering; Haagse gedichten met meester-improvisator Bert Mooiman op onze Steinway vleugel; Spoken Word van performer Guus van der Steen i.s.m. het eigenwijze en dynamische koor Chordiality Core o.l.v Patrick Pranger.

Haal uw hart op en verbind!

Collectes.

Extra collecte in juli voor de 'Publiciteit'.

De media maken het nieuws, zo zegt men tegenwoordig. Als je niet in de media verschijnt, kom je niet in het nieuws en word je niet gezien of gehoord. Ook als Oud-Katholieke Kerk kunnen we ons aan die nieuwe waarheid niet onttrekken. Ons onvolprezen lijfblad *de Oud-Katholiek* is alweer heel wat jaren geleden aangevuld met nieuwsvoorziening via de website van de landelijke kerk en langs die weg hebben inderdaad veel mensen met onze kerk kennis gemaakt. De ontwikkeling en het gebruik van oude én nieuwe media vergt onze voortdurende aandacht en er is ook geld voor nodig om de blijde boodschap te blijven uitdragen. Voor dit doel vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte van zondag 3 juli.

Extra collecte in augustus voor de 'Honoraria'.

Leven oud-katholieken op te ruime voet? Nog geen 6000 leden op zo'n dertig kerkplekken met in totaal 14½ pastoor! Wij kiezen voor deze kleinschaligheid, omdat we elkaar in onze parochie of statie werkelijk willen kennen en kunnen ontmoeten. Het prijskaartje dat daaraan hangt kunnen we



betalen mede dankzij gulle bijdragen uit fondsen, die vermogende oud-katholieken in het verleden hebben gesticht. Het Collegiaal Bestuur hoopt natuurlijk dat er ook in onze tijd weldoeners zullen zijn, die de kerk in hun testament bedenken. Maar in afwachting daarvan doet het Bestuur met de collecte van vandaag al vast een beroep op de levenden – en dat bent u, gemeente – om bij te dragen in het honorarium van uw pastoor.

Vastenoffer.

In de Veertigdagentijd is er iedere zondag een extra collecte geweest voor de Vastenactie 2022, bedoeld om de vluchtelingen in Mozambique een nieuw bestaan te helpen opbouwen. Deze collectes hebben een bedrag van € 258,05 opgebracht.

Vieringen.

Aanvang om 10.30 uur.

19 juni	Zondag na Pinksteren 7.	Eucharistieviering.
26 juni	Geboorte van de H. Johannes de Doper <i>Patroonsfeest met het Noorderkoor.</i>	Eucharistieviering.
3 juli	Zondag na Pinksteren 9. <i>Extra collecte voor de 'Publiciteit'.</i>	Eucharistieviering.
10 juli	Zondag na Pinksteren 10.	Eucharistieviering.
17 juli	Zondag na Pinksteren 11.	Eucharistieviering.
24 juli	Zondag na Pinksteren 12.	Eucharistieviering.
31 juli	Zondag na Pinksteren 13 <i>'Schippersdienst'</i>	Dienst van Schriftlezing en gebed.
7 augustus	Zondag na Pinksteren 14 <i>Extra collecte voor de 'Honoraria'.</i>	Eucharistieviering.
14 augustus	Zondag na Pinksteren 15	Eucharistieviering.
21 Augustus	Ontslapen van de H. Maagd Maria	Dienst van Schriftlezing en gebed.
28 augustus	Zondag na Pinksteren 17	Eucharistieviering.

Agenda.

Iedere donderdag openstelling van de kerk van 12 tot 15 uur, vanaf 22 augustus van 13 – 15 uur.

- Woensdag 22 juni: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer.
- Zaterdag 25 juni: Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur.
- Woensdag 29 juni: Over grenzen heen om 19.45 – 21.30 uur.
Zie: 'Thema vluchtelingen' hiervoor.
- Zaterdag 2 juli: Proef en ontmoet van 13 – 17 uur.
Zie: 'Thema vluchtelingen' hiervoor.
- Woensdag 20 juli: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer.
- Zaterdag 27 augustus Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur (nog nader te bepalen.)

De hele zomer is er de expositie van Engelen-schilderijen gemaakt door Marjan Lippe. Kerkgangers kunnen vanzelfsprekend de schilderijen voor en na de viering bekijken. Voor bezoekers, toeristen e.d. is er gelegenheid om de schilderijen tijdens de donderdagse openstellingen te bekijken.

Ter overweging.

Vrouwen ontmoetingsdagen van de Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging (OKViB)

Van 12-15 mei 2022.

Na twee jaar uitstel wegens Corona was het weer mogelijk voor vrouwen om vanuit verschillende parochies in het Klooster van het Heilige Hart in Steyl voor vier fijne dagen bij elkaar te komen.



Wij mochten bij de missiezusters logeren en samen met andere gasten/groepen voor de maaltijden gebruik maken van de grote refter. Voor de dagopening/dagsluiting en op zondag voor de eucharistieviering, waarin pastoor Joke Kolkman voorging, hebben wij gebruik mogen maken van een kleine kapel. Voor discussies en workshops en ook voor ontspanning aan het einde van de dag had onze groep de beschikking over twee ruime kamers. Niet alleen is het klooster groot maar ook de tuinen van het klooster zijn zeer groot en fijn om alleen of in een groepje te wandelen. We hadden ook het geluk om heel mooi zomers weer te hebben.

Dit jaar waren we met negentien deelnemers inclusief de vier vrouwen van de organisatie en behalve geestelijke leiding was er ook fijne muzikale begeleiding van een vrouw uit Mijdrecht. Veel van ons kennen elkaar al vele jaren, maar er waren ook een paar nieuwe gezichten bij. De ontmoetingsdagen helpen te beseffen dat we niet alleen bij een bepaalde parochie horen maar ook onderdeel zijn van de Oud-Katholieke kerk in Nederland. Momenteel zijn uit Gouda alleen Renate en ik lid van de OKViB maar ik kan het zeker iedere vrouw aanbevelen.

Helen Boer

Het thema in 2022 was Brood en Rozen en hieronder is een gedicht wat het goed verwoordt:

Geef ons brood, maar geef ook rozen

Vrouwen trekken door de straten
't Lijkt wel of de zon verrees.
In miljoenen doffe keukens
in duizend maffe ateliers.
Al die vrouwen hebben eind'lijk
voor hun vrijheid nu gekozen
En zij zingen: Geef ons brood,
Maar geef ons voortaan ook eens rozen.

Vrouwen trekken door de straten
uitgestapt uit het gareel.
Zij verlangen van de kansen
In het leven ook hun deel.
Een gareel is goed voor ossen
maar voor mensen uit den boze.
Ja, wij willen brood natuurlijk,
maar we willen ook graag rozen.

Vrouwen trekken door de straten
't gaat ook om de man z'n recht.
Die precies als al die vrouwen
om de broodvraag blijft geknecht
't Leven is niet om te zwoegen
in een sleur, dat uitzichtloze
Ook een hart kan soms verhongeren;
geef ons brood, maar geef ook rozen!

Rose Schneiderman

De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind augustus.

Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet of juist wel te ontvangen, dan kunt u dat laten weten via pronkfondse@hetnet.nl

www.gouda.okkn.nl



oud-katholieke parochie h. johannes de doper gouda