



In deze Nieuwsbrief

- Priesterwijding pastor Marco Derks
- Wie wil er lector worden in onze parochie?
- Extra collecte december – Diaconaal werk
- Terugblik
- Vieringen
- Agenda
- Advent



In een feestelijke dienst zijn op zondag 9 oktober Myrthe en Aafke gedoopt.

Priesterwijding pastor Marco Derks

De aartsbisschop van Utrecht is voornemens onze assistierend pastor, diaken Marco Derks, op 28 januari 2023 priester te wijden. De eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal in Utrecht begint om 14:30 uur. Na zijn wijding zal Marco worden aangesteld als pastoor van onze parochie. De tijdelijke aanstelling van pastoor Rudolf Scheltinga als deservitor zal daarmee tot een einde komen.

Wie wil er lector worden in onze parochie?

In het verleden hebben diverse parochianen, zoals Jan Fondse, Helen Boer-O'Neil en Jaap Smit, de functie van lector vervuld in onze parochie, en Dirk de Heer heeft afgelopen jaren af en toe een dienst van schriftlezing en gebed geleid. Ik zou het mooi vinden als we in onze parochie weer een of twee lectoren zouden hebben. Zij kunnen onder meer de voorbeden verzorgen en een van de schriftlezingen doen tijdens vieringen; in overleg met de pastoor kunnen zij ook andere taken op zich nemen, zoals het voorgaan in diensten van schriftlezing en gebed.



Op 4 februari 2023 start een nieuwe lectorencursus van onze kerk. De opleiding tot lector geeft de deelnemers een introductie in een aantal aspecten van het christelijk geloof. Zonder de pretentie een volwaardige theologische opleiding te bieden, komen onderwerpen als exegese, Bijbelse spiritualiteit, dogmatiek, oud-katholieke spiritualiteit en liturgie aan bod. Bovendien wordt er aandacht besteed aan dictie en voordracht, aan de presentie als voorganger en het 'je bewegen in de liturgie', en aan het maken van voorbeden en een overweging.

Als je je geroepen voelt om deze functie te vervullen of als je vragen hebt, neem dan uiterlijk 18 december contact op met pastor Marco Derks (marco.derks@okkn.nl, 06-14302222).

Extra collecte december – Diaconaal werk

Op zondag 4 december is er weer de maandelijkse extra collecte, deze bestemd voor het diaconaal werk.

Terugblik



Op zaterdag 5 november is door een ploeg vrijwilligers, in samenwerking met een hoveniersbedrijf, de beplanting in de tuin van de pastorie gesnoeid.

Een inspannende dag, met even rust en een grote pan soep op tafel.

Vieringen.

Aanvang 10:30 uur, tenzij anders aangegeven.

4 december	Tweede zondag van de Advent	Eucharistieviering <i>Kinderkerk en extra collecte – Diaconaal werk</i>
11 december	Derde zondag van de Advent	Eucharistieviering
18 december	Vierde zondag van de Advent	Eucharistieviering <i>Kinderkerk</i>
24 december	15:00 uur	Kinderkerst
	20:45 uur	Kerstzang en kerstnachtmis
25 december	Kerstdag, geen dienst in Gouda. U kunt om 10:00 uur bijvoorbeeld naar de kerkdienst in de Joostkapel (Evangelisch-Lutherse Gemeente) of naar de Pontificale Hoogmis van Kerst in de Ste Gertrudiskathedraal in Utrecht (u kunt ook online meevieren).	
1 januari	Nieuwjaar, geen dienst	
8 januari	Epifanie	Eucharistieviering
15 januari	1 ^e Zondag na Epifanie	Dienst van Schriftlezing en gebed
22 januari	2 ^e Zondag na Epifanie	Eucharistieviering
28 januari	14:30 uur in de Ste Gertrudiskathedraal te Utrecht Priesterwijding Marco Derks	
29 januari	Opdracht van de Heer in de Tempel	Eucharistieviering o.l.v. Marco Derks



Agenda.

Iedere donderdag is de kerk open van 13 tot 15 uur, uitgezonderd donderdag 15 december. Er is dan gelegenheid om een kaarsje aan te steken, even rustig te zitten of een praatje te maken met een van de gastvrouwen/heren.

Donderdag 15 december	Geen openstelling, zie vrijdag 16 december.
Vrijdag 16 december	Lichtjesdag, de kerk is open vanaf 13 uur, om 20 uur is er samenzang met het Noorderkoor.
Maandag 19 december	Vergadering kerkbestuur

In de kerkgang is er de expositie van Engelen schilderijen van Marjan Lippe.

Advent

Het is koud in de Oekraïne
Het is koud aan de grenzen van Europa
Het is koud in de wereld om ons heen.

Toch is er hoop.
Toch is er vertrouwen.
Toch is er zegen.

Dat is Advent,
hoop en verwachting.

Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,

Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest
op de stromen heeft Hij haar verankerd.

Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?

Wie reine handen heeft en een zuiver hart
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweet.

Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder.

*Psalm 24, 1-5 NBV21
4^e Zondag van de Advent*

Heb je een mooie foto gemaakt of kan je iets schrijven over een bijzondere belevenis? Deel het, mail het naar Jan Fondse pronkfondse@hetnet.nl zodat het in de Nieuwsbrief kan worden opgenomen.

Wilt u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet ontvangen of juist wel, dan kunt u dat laten weten via secretaris@gouda.okkn.nl

