



### In deze Nieuwsbrief

- Werkbezoek van de Aartsbisschop van Utrecht
- Extra collecte mei - inloophuis Domino
- Zegening huwelijk Daan en Samuel
- Wijwaterbakken weer gevuld
- Doop en toetreding familie Chömpff
- Crowdfunding Salem
- Parochiedag
- Lezing in de Westerkerk
- Vieringen
- Agenda
- Een nieuw verhaal

### Werkbezoek van de Aartsbisschop van Utrecht

Maandag 15 mei 2023.

Eenmaal in de drie jaar komt aartsbisschop Bernt Wallet op werkbezoek in de parochie. Hij voert gesprekken met de pastoor en met de kerkmeesters over het beleid van de afgelopen jaren. Er vindt een controle plaats van de administratie en de financiën van de parochie over dezelfde periode. Op die dag wordt een interne evaluatie met de parochie besproken in een gemeentevergadering in de avond. Jullie ontvangen hiervoor nog een uitnodiging met de benodigde stukken.

Voor de agenda:

De gezamenlijke gemeentevergadering met de aartsbisschop is op maandag 15 mei om 19.30 uur. De vergadering wordt afgerond met een kort avondgebed.

### Extra collecte mei - inloophuis Domino



Een huiskamer waar je een kopje koffie of thee krijgt, een krantje kan lezen of een spelletje kan doen, dat is inloophuis Domino.

Inloophuis Domino in Gouda biedt iedereen die daar behoefte aan heeft een plek waar je een kop koffie kunt drinken, een krantje kan lezen of een spelletje doen.

Het is gevestigd aan de Oosthaven nummer 31c.

Van maandag tot en met donderdag is het geopend van 15.00 uur - 22.00 uur, op vrijdag is iedereen welkom van 10.00 uur - 12.00 uur.

Vrijwilligers, met een luisterend oor, verzorgen activiteiten zoals, koffie thee en de warme maaltijd die enkele malen per week wordt verzorgd.

De extra collecte op zondag 7 mei is bestemd voor het inloophuis Domino, een gulle gift waard!

Voor meer informatie [www.inloophuisdomino.nl](http://www.inloophuisdomino.nl)

### Zegening huwelijk Daan en Samuel

Op zaterdag 29 april zal onze parochiaan Daan Kramer Schippers in het huwelijk treden met Samuel Gomá García-Ganges. Hun huwelijk zal gezegend worden in een Eucharistieviering die om 14.00 uur begint. We hopen dat velen van jullie hierbij aanwezig kunnen zijn om dit samen met hen te vieren en we vragen u om hen in uw gebeden aan God op te dragen.



### **Wijwaterbakken weer gevuld**

In de Paasnacht is het doopwater gewijd en hebben we onze doopbeloften vernieuwd. Ook zijn toen de wijwaterbakken weer gevuld die afgelopen jaren niet gebruikt zijn geweest. Als herinnering aan de doop kunt u nu dus weer uzelf kruisgewijs besprenkelen met wijwater bij binnenkomst van de kerkzaal. Zo maakt u zichzelf ervan bewust dat u niet zomaar een gebouw binnengaat, maar een aan God gewijd gebouw. Zo maakt u zichzelf ervan bewust dat u niet zomaar iemand bent, maar een gedoopte die de naam van Christus draagt.

### **Doop en toetreding familie Chömpff**

Al meer dan een jaar komen Sharon, Wouter, Aimée, Anna-Lisa en Berend Chömpff regelmatig in onze kerk. Zij hebben aan onze pastoor laten weten dat zij lid willen worden van onze kerk. Sharon is al gedoopt, de andere vier nog niet. Zij bereiden zich de komende tijd voor op hun doop en toetreding tot onze kerk op zondag 18 juni. De doop van Berend is een keuze van beide ouders, maar voor Wouter, Aimée en Anna-Lisa is het ook een eigen keuze. Daarom zullen zij op zondag 7 mei aangenomen worden als geloofsleerlingen. We hopen dat velen van jullie bij deze vieringen aanwezig kunnen zijn om dit samen met hen te vieren en we vragen u om hen in uw gebeden aan God op te dragen.

### **Crowdfunding Salem**

Beste mede-parochianen,

Ik, Trudy Knoester, heb een crowdfunding-verzoek aan jullie.

Ruim een jaar geleden hebben Harrie van Os en ik, Salem A. uit Syrië leren kennen. Op de markt in Gouda waar destijds de tentoonstelling van de kaasmeisjes stond opgesteld. Salem is 36 jaar en woonde toen op de vluchtelingenboot in Gouda na een vlucht van een half jaar vanuit Syrië. Harrie vertelde mij daar van alles over het schilderwerk van de poppen e.d. zoals we dat van hem kennen. Dus stonden er al snel wat mensen achter ons die wilden mee-luisteren. Daaronder dus Salem met een paar vrienden. Harrie heeft hem toen aan een fiets geholpen en ik heb aangeboden hem te helpen met Nederlandse les. Sindsdien komt hij wekelijks bij mij om te 'lessen'. Salem is een zeer gemotiveerde jongeman om voor zijn gezin in Nederland een bestaan op te bouwen. Zijn vrouw en 2 jonge kinderen wonen nog in Syrië in een gevaarlijk gebied. Hij is gevlucht voor de verschrikking van de oorlog en voor de enorme repressie van het leger tegen burgers bij de minste vorm van kritiek.

In Syrië was hij praktiserend tandarts. Sommigen van jullie hebben hem ontmoet en misschien herinneren jullie je nog wel mijn vraag destijds voor een laptop voor hem, die er al snel kwam. Inmiddels heeft hij een huis toegewezen gekregen van de Gemeente Gouda en woont daar nu een maand.

En nu het probleem en mijn vraag.

Hij heeft geen geld. We hebben bij de kringloopwinkels wat huisraad kunnen kopen en inmiddels heeft hij samen met een echtpaar uit de Westerkerk geveerd en gesausd en oud laminaat gelegd. De benedenverdieping is nu klaar. Maar voor boven moet er nog e.e.a. gekocht worden. Op dit moment zijn nog nodig: een linnenkast voor de ouderslaapkamer en een kast voor de kinderkamer. Voor Salem zelf een bureau en bureaustoel. Mocht u dit toevallig over hebben, dan kunt u contact met mij opnemen. Bovendien hoopt hij dat binnen een paar weken zijn vrouw en kinderen, die hij bijna 2 jaar niet gezien heeft, mogen overkomen. De aanvraag is in behandeling. De reis voor zijn gezin moet hij uiteraard zelf betalen. Maar het geld is er niet. U voelt 'm al aankomen.



Mijn vraag aan ieder van u is: kunt u wat bijdragen? Iedere euro is welkom.

U kunt dit geld storten op mijn rekening nr. NL77INGB0001973263 t.n.v. G.H. Knoester-Baak, onder vermelding van: **'crowdfunding Salem'**.

Ik zal de bedragen die binnenkomen nauwkeurig noteren. Na ongeveer 6 weken wil ik deze crowdfunding stoppen en dan het geld overhandigen aan Salem. **Alle binnengekomen bedragen en het totaalbedrag zullen worden gecontroleerd door Hans de Zwarte.**

Ik hoop van harte dat jullie hieraan willen bijdragen.

Hartelijke groet en tot ziens in onze mooie parochie.

Trudy Knoester

### Parochiedag

Zondag 4 juni 2023 Save the date!

Belangrijke datum voor alle parochianen van Gouda. Op zondag 4 juni willen we heel graag weer een parochiedag houden. Het programma ziet er als volgt uit:

- 10.30 uur eucharistieviering en kinderkerk
- 12.00 uur koffie en een korte presentatie van de jaarstukken van 2022, de cijfers en de gebeurtenissen in de parochie.
- 13.00 uur lunch in de Tuinkamer en de tuin.
- 13.30 uur de grote OKK-speurtocht door de binnenstad voor jong en oud.
- 16.00 uur gezellig napraten onder het genot van allerlei lekkers.

Voor de uitvoering van de lunch en de borrel kunnen we wel wat helpende handjes gebruiken. Daarom zal er begin mei een lijstje komen te hangen op het bord in de hal bij de Tuinkamer met verzoekjes om lekkers mee te nemen voor die dag.

### Lezing in de Westerkerk

Op 24 april is de Westeraavond, dit keer staat op het programma een lezing van de oud katholiek priester Peter Ben Smit over gender en geloven onder de titel: Mannelijkheid, macht en Jezus. De lezing begint om 20 uur.

### Vieringen

Aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

23 april	3 <sup>e</sup> Zondag van Pasen	Dienst van schriftlezing en gebed
29 april	<b>14 uur</b> Eucharistieviering met zegening huwelijk Daan Kramer Schippers en Samuel Gomá García-Ganges	
30 april	4 <sup>e</sup> Zondag van Pasen	Eucharistieviering
7 mei	5 <sup>e</sup> Zondag van Pasen	Eucharistieviering
	<i>Aannname geloofsleerlingen, zie het item hiervoor</i>	
	<i>Extra collecte voor het inloophuis Domino</i>	
14 mei	6 <sup>e</sup> Zondag van Pasen	Eucharistieviering
21 mei	7 <sup>e</sup> Zondag van Pasen	Eucharistieviering
28 mei	Pinksteren	Eucharistieviering
4 juni	Feestdag allerheiligste Drieëenheid	Eucharistieviering
	<i>Extra collecte voor de Missie Sint Paulus</i>	
	<i>Parochiedag, zie de aankondiging hiervoor.</i>	



### Agenda

Iedere donderdag is de kerk open van 13 tot 15 uur.

Er is dan gelegenheid om een kaarsje aan te steken, even rustig te zitten of een praatje te maken met een van de gastvrouwen/heren.

Zaterdag 22 april	Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur
Maandag 15 mei	Werkbezoek van de Aartsbisschop van Utrecht 19.30 Gemeente vergadering met de Aartsbisschop
Zaterdag 27 mei	Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur
Woensdag 30 mei	Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer

In de kerkgang is er de expositie van Engelen schilderijen van Marjan Lippe.



Schoonmaken!

### Een nieuw verhaal

Geschreven door Ubiratan S. Malta, onze oud-parochiaan.

Paden die overal naartoe leiden.

Verloren dorpen, steden, sloppenwijken en tuinen.

Onze leegte is verenigd met het hart van hen die in stilte huilen.

Luisteren naar de wind en zijn woede en opwinding begrijpen.

We begrijpen alle twijfels onderweg, tussen stenen en gewone bloemen.

Tussen vogelkooien en onzichtbare gevangenissen openen woorden hun vleugels.

Als een vogel vrij van vooroordelen en andere concepten die hoger vliegt.

De lucht is niet langer de limiet voor degenen die weten te dromen van zonnige dagen.

Er is een nieuw decreet, een wet voor degenen die echt gelukkig willen zijn.

Er komt een seizoen aan en nieuwe hoop overleeft de oorlogen over de hele wereld.

Dit nieuwe huis is het herontdekte huis voor ons allemaal.

Alle religies in één geloof, in een geloof zonder grenzen.

Deze universele taal, dit bredere, eerlijkere, meer menselijke gebaar.

Deze ogen vol solidariteit van degenen die dagelijkse liefdadigheid beoefenen met een oprechte glimlach.

De ogen van iemand die zoveel levens heeft geleefd en altijd terugkeert naar dezelfde plek.



Paden die ons bewonen, paden en keuzes die ons definiëren.  
Bruggen die ons nieuwe levensopties laten zien.  
Dit bestaan dat we herschrijven op een zoetere en minder verdrietige manier.  
Alle pijn verdwijnt als de pagina in de kalender wordt omgeslagen.  
Alle kwetsende gevoelens verdwijnen als er net een nieuw verhaal is geschreven.

## Colofon

### Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Oud-Katholieke Parochie van de H. Johannes de Doper in Gouda. Met vragen over de inhoud kunt u terecht bij de leden van het kerkbestuur.

Eindredactie: Jan Fondse

[pronkfondse@hetnet.nl](mailto:pronkfondse@hetnet.nl)

Aan- en afmelding verzending: Marianne van der Veer

[secretaris@gouda.okkn.nl](mailto:secretaris@gouda.okkn.nl)

### Kerkbestuur

Pastoor Marco Derks, voorzitter

[marco.derks@okkn.nl](mailto:marco.derks@okkn.nl)

Marianne van der Veer, secretaris

[secretaris@gouda.okkn.nl](mailto:secretaris@gouda.okkn.nl)

Anu Dekker (o.a. financiële administratie)

[penningmeester@gouda.okkn.nl](mailto:penningmeester@gouda.okkn.nl)

Harrie van Os (o.a. gebouwbeheer)

[kerkbestuurslid1@gouda.okkn.nl](mailto:kerkbestuurslid1@gouda.okkn.nl)

Het kerkbestuur is op zoek naar een penningmeester.

### Parochiegegevens

Naam: Oud-Katholieke Parochie van de H. Johannes de Doper

Adres: Hoge Gouwe 107, 2801 LD Gouda

Bank: NL56RABO0116946709 t.n.v. Penningmeester Oud-Katholieke Kerk te Gouda

Website: [gouda.oudkatholiek.nl](http://gouda.oudkatholiek.nl)

### Veilige kerk

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op [oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk](http://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk). De kerk heeft twee vertrouwenspersonen:

Marcel van der Vloet – [marcel.vandervloet@okkn.nl](mailto:marcel.vandervloet@okkn.nl) – 06 15 88 03 62

Mary Hallebeek – [mary.hallebeek@okkn.nl](mailto:mary.hallebeek@okkn.nl) – 06 28 89 27 84

Meer informatie over hen vindt u op [oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen](http://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen).